

LEIDING VOOR HET LEVEN DEEL 1 - GEZAG

Als kind was ik lid van een jeugdclub waar we leerden hoe wij in het bos konden overleven door te werken met een zakmes, kampvuur maken en door eenvoudige maaltijden te bereiden. Ook leerden wij wat we moesten doen wanneer wij verdwaald raakten in de nacht. Omdat ik toen in Zuid-Afrika woonde, was het Zuiderkruis mijn oriëntatiepunt. Hier in Nederland kunnen wij de Poolster opzoeken om ons te oriënteren. In beide gevallen kunnen wij zo een levensreddende koers bepalen.

Om je leven echt de moeite waard te maken, is het zeer waardevol om je ook aan een ster te oriënteren, de Levensster. Hoe weet ik zeker dat mijn leven telt voor Gods koninkrijk? Ben ik echt bezig met Gods wil voor mijn leven? Maakt mijn leven het verschil wat het zou moeten maken? Hoe kan ik mijn leven zo zinvol mogelijk inrichten?

De levensster heeft vijf punten. Elk punt vertegenwoordigt een belangrijke vraag.



De vijf vragen op een rij:

1. **Gezag;** *Van wie* ben ik? Wie bepaalt de koers van mijn leven?
2. **Levensdoel;** *Waarom* ben ik hier op aarde?
3. **Levensvisie;** *Wat* voor verschil zal mijn leven maken?
4. **Levenswerk;** *Hoe* ga ik dat doen?
5. **Impact;** Wat is mijn *nalatenschap*?

Zodra wij de antwoorden op deze vijf vragen helder voor ogen hebben, kunnen wij onze levenskoers echt goed bepalen en help het ons wanneer wij beslissingen moeten maken over; een nieuwe baan, een levenspartner, een verhuizing, enz.

In een korte reeks artikelen willen wij dieper op deze vragen ingaan en je bemoedigen om Gods antwoorden op de vragen voor jouw leven onder de loep te nemen. In deel 1 kijken we naar de eerste vraag.

Velen zouden beginnen met de vraag: *Wie ben ik?* Maar het is veel beter om te starten met de vraag: **Van wie ben ik?** Het heeft te maken met het feit dat wij geschapen zijn voor relaties. De vraag 'wie ben ik?' kan pas beantwoord worden nadat we vastgesteld hebben van wie wij zijn.

Van wie ben jij eigenlijk? Om je te helpen vast te stellen van wie jij nu bent, leggen wij de volgende vragen aan je voor:

- a. Op wie/wat vertrouw jij om je te beschermen tegen slechte/kwade dingen?
- b. Naar wie/waar ga je als het je allemaal te veel wordt.
- c. Waar/bij wie zoek je antwoorden op dilemma's?
- d. Wie/wat bepaalt wat de zin van je leven is?
- e. Wie/wat bepaalt of je leven zinvol is of niet?
- f. Wie heeft de finale zeggenschap over hoe je leeft?

De antwoorden op deze vragen zullen duidelijk maken wie de god/God in jouw leven daadwerkelijk is. Ben je tevreden met je huidige levenseigenaar? Of heb je meerdere goden en leef je verdeeld. Een verdeeld leven is een stressvol leven.

Is het tijd om een nieuwe koers te bepalen en God de plaats te geven in jouw leven die Hem toekomt? Een betere heer/koning dan Jezus Christus is er niet te vinden. Ben je aan Hem verbonden met eeuwige liefdesbanden? Als Hij jouw antwoord is op de vraag *Van wie?* Dan ben je op de goede weg. Maar als Hij het nog niet is, waarom zou je Hem vandaag niet vragen om jouw Heer en Koning te worden?

- Chris Steyn -

LEIDING VOOR HET LEVEN DEEL 2 - LEVENSDOEL

In deel 1 van de reeks zeiden we dat we onze levens kunnen oriënteren aan een ster met vijf punten waarvan elk punt een belangrijke vraag vertegenwoordigt.



De vijf vragen op een rij:

1. **Gezag;** *Van wie* ben ik? Wie bepaalt de koers van mijn leven?
2. **Levensdoel;** *Waarom* ben ik hier op aarde?
3. **Levensvisie;** *Wat* voor verschil zal mijn leven maken?
4. **Levenswerk;** *Hoe* ga ik dat doen?
5. **Impact:** Wat is mijn *nalatenschap*?

Vandaag hebben we het over vraag twee: Levensdoel - Waarom ben ik hier op aarde? Neem een notitieblok en doe de volgende oefening:

- a. Noem vijf redenen waarom jij denkt dat je op aarde bent
- b. Welke reden is nu het belangrijkste voor je?
- c. Waarom is het zo belangrijk voor je?
- d. En waarom is dat zo belangrijk?
- e. En waarom is dat zo belangrijk?
- f. En waarom is dat zo belangrijk?
- g. En waarom is dat zo belangrijk?

Je ziet dat we van jou vragen om vijf keer achter elkaar de waarom vraag te stellen. Daardoor ontdek je jouw diepste beweegredenen.

Daarna kun je nadenken over jouw beweegredenen in de trant van: het was misschien vroeger zeer belangrijk voor mij, maar is het nu nog zo? Je kunt ook biddend aan de slag met de vraag: Wat vindt de Heer van mijn diepste beweegredenen? Je ontdekt misschien dat jouw diepste beweegredenen te maken hebben met angst voor verwerping, of het is afgeleid van een belofte die je als kind aan jezelf maakte – een belofte waarvan je nu beseft dat het kinderachtig is.

Denk hierbij na over wat Jezus aangaf als belangrijkste prioriteiten.

Deze drie hoofdprioriteiten werden door Jezus aangereikt in de Twee Liefdesgeboden (Matt 22:37-39) en in de Grote Zendingsofdracht (Matt 28:18-20). Zijn de prioriteiten van Jezus ook in de praktijk van jouw leven zichtbaar? De Heer is zo liefdevol, vriendelijk, eerlijk



en rechtvaardig dat we van harte op Zijn toenaderingen kunnen reageren door de Heilige Geest. Onze naaste liefhebben en discipels maken, daar ligt vaak de grootste uitdaging. Waar bevinden zich onze naaste? In de familie, in de gemeente, in de werkplaats en in de buurt. In alle vier deze deelgebieden horen we discipels te maken. Sta me toe om je een directe vraag te stellen. Ben je bezig om in alle vier de deelgebieden van jouw leven discipels te maken? Kun je de namen opschrijven van drie van jouw discipels? En van twee van hun discipels? Hoeveel van de negen namen heb je in jouw lijstje? Als HCF willen we vooral onze broers en zussen inspireren om discipels te maken in hun werkveld en in de buurt waar ze wonen. Daarom verzorgen wij trainingen hierover. Daarbij gebruiken we de principes die in de Bijbel beschreven worden en een praktische uitleg ervan zoals je bijvoorbeeld kan lezen in het boek "Contagious Disciple Making" van David Watson. Heb je belangstelling in een trainingsavond over discipels maken? Benader Chris Steyn hierover chris@steyn.nu

- Chris Steyn -

LEIDING VOOR HET LEVEN DEEL 3 - LEVENSVISIE

Vandaag hebben we het over vraag drie: Levensvisie – Wat voor verschil zal mijn leven maken?

Huisje, boompje, beestje, autootje. Plus misschien iets meer van dit of van dat. En even nog een persoonlijke verlanglijstje afwerken? Vele mensen nemen er genoeg mee. Maar jij leest vandaag dit artikel omdat er bij je een overtuiging leeft: Er moet meer zijn. Mijn leven heeft een hoger doel; iets wat echt de moeite waard is. Iets wat al de andere dingen die ook belangrijk zijn in een gezond perspectief plaatst.

Om je te helpen om een persoonlijk inspirerende levensvisie voor jezelf te verwoorden, leggen we een paar vragen aan je voor:

- Welke omvattende doelen pakken spontaan je aandacht? (Iets buiten je heeft grote aantrekkingskracht op je)
- Naar welke zaken/ aangelegenheden voel jij je aangetrokken? (Iets binnen in je strekt zich uit naar buiten)
- Over welk onrecht die anderen aangedaan wordt kan je echt boos worden?
- Welke overkoepelende doelstellingen spreken je dusdanig aan dat jij bereid bent je leven ervoor te geven? (De dynamiek tussen de krachten binnen in je en de krachten van buiten die op je inwerken is dusdanig dat je zeer diep gemotiveerd raakt om er alles voor over te hebben)
- Door welke Bijbelgedeelten heeft de Heer al krachtig tot je gesproken? In de zin van: Hier maakt God iets duidelijk die op mijn leven als geheel slaat.

Neem rustig de tijd om over je antwoorden te bidden over een langere periode. Vraag de Heer om je te helpen om de indrukken samen te vatten in een korte paragraaf die begint met 'Gods visie voor mijn leven is dat...'

Veel zegen bij het ontdekken hoe rijk Gods doel en visie voor jouw leven is!

LEIDING VOOR HET LEVEN DEEL 4 - LEVENSWERK

Vandaag hebben we het over vraag vier: Levenswerk – Hoe ga ik mijn levensvisie verwezenlijken?

In deel drie vroegen we je om een persoonlijke samenvatting van je levensvisie te maken, beginnende met 'Gods visie voor mijn leven is dat...'

Even een paar vragen om er zeker van te maken dat je samenvatting inderdaad in lijn is met Gods plan voor je leven.

Ten eerste, Jezus Christus zei dat er maar twee belangrijke zaken zijn: God en je naaste liefhebben als jezelf. Zijn deze twee zaken ingebed in jouw levensvisie?

Ten tweede, Jezus Christus zei dat we als eerste prioriteit Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid moeten zoeken. Wordt deze prioriteit geborgen in jouw levensvisie?

Eigenlijk vormen deze twee uitspraken van Jezus één geheel wanneer je bedenkt dat Gods koninkrijk een relationele koninkrijk is. En de relationele DNA van Gods koninkrijk is Zijn liefde. Geen wonder dat Jezus ons leert om te bidden: 'Onze Vader' en 'Uw koninkrijk kome'.

Nu de vraag: Hoe ga ik mijn levensvisie verwezenlijken? Voor het beste antwoord die je maar kunt vinden, gaan we weer naar Jezus. Zijn samenvatting: Maakt discipelen van alle naties... Dus inclusief je eigen natie en je eigen naaste.

We zijn allemaal deel van vier belangrijke sociale netwerken: familie, kerk, werk en gemeenschap.

Onze naaste bevinden zich in deze vier netwerken. We hebben naasten in de familie, in de kerk, op werk en in de gemeenschap.

En precies daar moeten we beginnen om discipelen te maken. Zo zorgen we ervoor dat onze naastenliefde handen en voeten krijgt in alle

vier sociale netwerken. Zo werken zout en licht door en beïnvloeden we onze samenleving vanuit Gods liefde.

Een paar vragen om over na te denken:

1. Wat zijn de namen van je burens: naast je, overburens, achterburens? Kan je acht namen noemen?
2. Hoe goed kennen jij je burens en hoe goed kennen zij jou?
3. Zijn je burens ervan overtuigd dat je ze liefhebt met de liefde Gods?

Je kunt ook dezelfde drie vragen stellen over je familie, je kerkelijke gemeente en je werkplek. Voor ons in HCF is het super belangrijk dat we Gods liefde doorgeven aan onze collega's en patiënten. Zijn jouw collega's en patiënten ervan overtuigd dat jij ze liefhebt met Gods liefde?

4. Maak je discipelen in je familie, kerk, werk en gemeenschap/buurt? Weet je de namen van de discipelen die jouw discipelen aan het trainen zijn? Welke begeleiding geef je aan de discipelen waarmee je bezig bent?

Neem rustig de tijd om over je antwoorden te bidden over een langere periode. Vraag de Heer om je te helpen om de indrukken samen te vatten in een korte paragraaf die begint met 'God wil dat ik Zijn koninkrijk het eerste zoek door...'

Veel zegen bij het ontdekken hoe om Gods visie voor jouw leven te verwezenlijken!

- Chris Steyn -

LEIDING VOOR HET LEVEN DEEL 5 - IMPACT

In deze reeks stellen we dat we onze levens kunnen oriënteren aan een ster met vijf punten waarvan elk punt een belangrijke vraag vertegenwoordigt.



De vijf vragen op een rij:

1. **Gezag:** *Van wie* ben ik? Wie bepaalt de koers van mijn leven?
2. **Levensdoel:** *Waarom* ben ik hier op aarde?
3. **Levensvisie:** *Wat* voor verschil zal mijn leven maken?
4. **Levenswerk:** *Hoe* ga ik dat doen?
5. **Impact:** Wat is mijn *nalatenschap*?

Vandaag hebben we het over vraag 5. Impact: Wat is mijn nalatenschap?

Een moeite waard nalatenschap zou aan de volgende criteria moeten voldoen:

1. Minimaal honderd jaar lang impact hebben
2. Financieel zelfvoorzienend
3. Bestand tegen vuur, diefstal, roof en oorlog
4. Gemotiveerd door Agape liefde
5. Ethisch verantwoord
6. Mensen inspireren
7. God verheerlijken

De Prediker worstelde ook met vragen over zijn nalatenschap. Hij ontdekte dat bijna alle soorten nalatenschappen waarvoor mensen zich inzetten, niet aan bovenstaande criteria voldoen. Het is allemaal ijdelheid, kwelling des geestes, een kwade smart, een moeilijke bezigheid, najagen van wind onder de zon!

Hij kwam tot de conclusie dat de dag waarop je sterft beter is dan de dag waarop je wordt geboren. Je kunt immers niets meenemen en wat je ook achterlaat, je hebt er uiteindelijk geen zeggenschap (meer) over.

Wie zal mij en mijn spullen na honderd jaar nog onthouden? Zal het meer dan een handjevol familieleden zijn? Mijn graf wordt al na 15 of 30 jaar hergebruikt. De kinderen vinden mijn spullen niet in hun interieur passen. Het is bovendien niet hun smaak. Hup, op zolder kan er nog wat bij, maar alléén kleine spullen. Tegen de tijd dat de achterkleinkinderen de zolder opruimen gaat alles óf naar de grofvuil óf naar een goede doel. Na honderd jaar geen rimpeling in de poel des tijds meer...

Hoe ziet uw nalatenschap er uit? Aan hoeveel van de zeven genoemde criteria voldoet het? Toen ik voor het eerst erover nadacht, besepte ik dat ik zo ongeveer in dezelfde positie ben als de Prediker.

Maar... Wij weten wat hij niet wist. Wij zijn in de bevoorrechte positie om onze levens in te richten onder leiding van onze Levensster, Jezus Christus. Hij wéét hoe we een nalatenschap op kunnen bouwen die wél aan aan de criteria voldoet. We moeten onze levens investeren in Hem liefhebben en gehoorzamen. Dan komt de nalatenschap er vanzelf! Wat dan? Ik zou het samen willen vatten onder de noemer van de Big Five van Jezus:

1. Liefdesgebod: God en onze naaste liefhebben
2. Gebed: Onze Vader
3. Discipelschap Mandaat: Discipels van alle naties maken
4. Prioriteit: Gods koninkrijk het eerst zoeken
5. Ethiek: De zaligsprekingen uitleven

In gehoorzaamheid zullen we vrucht dragen: Steeds weer op elkaar volgende nieuwe generaties vermenigvuldigende groeiende discipel makers en volgelingen van Jezus! Heel veel vrucht tot eer van onze Hemelse Vader. Vrucht dat nooit van ons afgepakt kan worden. Dat is een moeite waard leven! Hallelujah!

- Chris Steyn -